

### ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΜΙΑΣ ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ

Δύο συναντήσεις, η πρώτη στη Γενεύη τον Οκτώβριο του 2002 και η δεύτερη στο Παρίσι τον Ιανουάριο του 2003, μας οδήγησαν ν' αντιληφθούμε τη σπουδαιότητα μιας κίνησης ενάντια στην κοινωνία-φυλακή, ως μακροπρόθεσμης επιχείρησης κατεδάφισης που δε θεωρεί το σχέδιο κατάληψης ως αυτοσκοπό (ή κορύφωση) αλλά ως μια επιλογή της οποίας οι δυνατότητες και οι όροι απομένει να προσδιοριστούν.

Συμφωνήσαμε για την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός αυτόνομου δικτύου, ικανού να δημιουργήσει τα δικά του μέσα-εργαλεία σκέψης, δράσης και διάδοσης διαφεύγοντας από τον έλεγχο των θεσμικών οργανώσεων, από τη θεαματική διαμεσολάβηση και την πολιτική επαναφομοίωση. Αρχίσαμε να συντονιζόμαστε, ν' αναπτύσσουμε τα μέσα που ήδη έχουμε όπως εφημερίδες και ανεξάρτητους ραδιοσταθμούς, αλλά και να δημιουργούμε νέα, όπως κοινές καμπάνιες αφισοκόλλησης, έκδοση μπροσούρας σχετικά με την κοινωνία-φυλακή και άλλες μορφές κοινής δράσης.

Κάθε συλλογικότητα μπορεί να συμβάλλει στη προσπάθεια για πληροφόρηση, ανταλλαγή απόψεων, κυρίως στον καλύτερο δυνατό συντονισμό της δράσης ενάντια στον εγκλεισμό γενικά, και ειδικά ενάντια στις νέες φυλακές.

Συναντήσεις έχουν προγραμματιστεί σχεδόν σ' όλη την Ευρώπη για να πάρει μορφή αυτή η ιδέα: θα πρέπει να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερες συζητήσεις για τις μορφές, το περιεχόμενο, τις μεθόδους, τους στόχους, έτσι ώστε οι διημεριές συναντήσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο δημιουργικές. Στη συνάντηση του Παρισιού, πήραν μέρος πάνω από 100 άτομα, Ιταλοί Έλβετοί, Ισπανοί, Έλληνες και Γάλλοι. Στο Τορίνο θα είμαστε περισσότεροι και από περισσότερες χώρες.

Αναζητούμε όλο και περισσότερους συντρόφους για να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας και όχι για μια ακόμα διαδήλωση συμβολική ή καλών προθέσεων. Επιθυμούμε να δημιουργήσουμε σχέσεις με όσους αντιδρούν ενάντια σ' αυτό το καπιταλιστικό σύστημα, ενάντια σ' αυτή τη νέα κόλαση τεχνολογικά εξοπλισμένων φυλακών, ενάντια σε κάθε είδους εγκλεισμό, δηλ. μ' αυτούς που ξέρουν καλά ότι δεν υπάρχει καπιταλισμός με ανθρώπινο πρόσωπο.

Σ' αυτή την αναζητήσή μας καθόλου δεν ξεχνάμε τους κοινωνικά φτωχότερους, τους εγκλειστούς. Αυτοί είναι που ανέλαβαν το σημαντικό ρίσκο μιας εξέγερσης στο πρώτο από αυτά τα νέα κάτεργα, στη Seysses, κοντά στη Τουλούζη, τον Ιανουάριο του 2003, μια βδομάδα μετά το άνοιγμά του. Οι εξεγερμένοι κατέστρεψαν τα υλικά στοιχεία αυτών που αποτελούν το θεμέλιο τόσο της φυλακής όσο και της κοινωνίας: απομόνωση, τεχνολογία και κέρδος. Ο αγώνας ενάντια στην κοινωνία-κάτεργο δε μας επιτρέπει να αφήνουμε μόνους αυτούς που, αν και είναι εξαναγκασμένοι στη σιωπή, βρίσκουν το θάρρος να εξεγείρονται. Την αντίσταση δε θα τη δημιουργήσουμε γι' αυτούς, αλλά μαζί μ' αυτούς.

Αναφορικά με την ίδια την κατάληψη, την αντιλαμβανόμαστε ως μια στιγμή μέσα στη διαδικασία δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού δικτύου ενάντια στις φυλακές και την καταπίεση, και δεν έχουμε ακόμα καθορίσει τη μορφή

της. Πολλές ιδέες έχουν τεθεί και τώρα μελετώνται... Τίποτα όμως δεν είναι ακόμα οριστικό. Οριστική απόφαση δε θα ληφθεί παρά αφού το θέμα εξαντληθεί με συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού συμμετεχόντων.

Ο απολογισμός της συνάντησης προετοιμασίας του περασμένου σαββατοκύριακου είναι διαθέσιμος στο site

journalenvolee.free.fr

email: envolee@internetdown.org.

Η επόμενη προπαρασκευαστική συνάντηση θα γίνει στο Τορίνο στις 5 και 6 Απριλίου.

**Η** ανωτέρω έκκληση ξεκίνησε ως πρωτοβουλία συντρόφων από Γαλλία και Ιταλία και οι συζητήσεις συνένωσαν ομάδες και άτομα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, απ' όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Πέρα απ' την ιδέα της κατάληψης του εργοτάξιου μιας νέας φυλακής μέσα στο καλοκαίρι, ένα δίκτυο αντίστασης ενάντια σ' αυτήν την πολιτική των αφεντικών μπορεί να σημαίνει κι άλλες πρακτικές ενέργειες, όπως πχ «ενόχληση» των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην κατασκευή νέων φυλακών. Την αιτία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας είναι ευνόητο ότι θα πρέπει να την αναζητήσει κανείς στην κατασταλτική πολιτική με το ψευδώνυμο «ασφάλεια» που σε πολλές δυτικοευρωπαϊκές χώρες έχει παροξυνθεί πρόσφατα. Ιδιαίτερα στη Γαλλία, ψηφίζεται ο ένας νόμος μετά τον άλλο για την ασφάλεια και όλα συνοδεύουν το πρόγραμμα κατασκευής 30 καινούργιων φυλακών, δηλ. 13.200 κελιά με δυνατότητα φυλάκισης 25.000 ατόμων επιπλέον (ο υπερπληθυσμός στις φυλακές ξεπερνά το 200%). Υπάρχουν επίσης 75.000 άλλα άτομα υπό τον έλεγχο της αστυνομίας ή υπό περιορισμό: στη γκάμα των μεθόδων ελέγχου περιλαμβάνονται από ηλεκτρονικά βραχιόλια, παρακολούθηση, αναστολή ποινής, ελευθερία υπό όρους, μέχρι καταναγκαστική θεραπεία με απειλή φυλάκισης στο παραμικρό παράπτωμα (εδώ και δεκαπέντε χρόνια στη Γαλλία και σ' άλλες δυτικές χώρες η αναλογία είναι σταθερή: 3 άτομα υπό δοκιμασία για κάποια χρόνια και 1 μέσα). Σε κάποιες πόλεις, στη Γαλλία, οι δήμοι απαγορεύουν τη ζητιανιά και την πορνεία με συνήθεις ποινές τα μεγάλα πρόστιμα. Ας μην ξεχνάμε ότι από τον Ιανουάριο του 2004 θ' αρχίσει να ισχύει στην Ευρώπη το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και θα δημιουργηθεί επίσης ενιαίος ευρωπαϊκός δικαστικός χώρος. Η αναγκαιότητα συντονισμού είναι λοιπόν προφανής.

(Η τελευταία συνάντηση έγινε όταν έκλεινε η ύλη αυτού του τεύχους, στις 7,8,9 Ιουνίου.)

CELLULES PSYCHIATRIQUES, CENTRES FERMÉS POUR MINEURS, CAMPS DE RÉTENTION, QUA...  
... 11000 NOUVELLES PLACES DE PRISON.  
NON A LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES PRISONS

